

# Harm Rengers, de nieuwe herder?

## *Redactie*

Hoewel de raad nog moest besluiten, de kooi nog moest worden aangepast, er nog schapen moesten worden aangekocht en de uiteindelijke overdracht pas in oktober plaats vond, sprak het weekblad *De Noordooster* op 11 juni 1960 al met de nieuwe schaapherder, Harm Rengers uit Valthe, voorwerker in de gemeentelijke bossen van Odoorn.

Harm Rengers (56) is aangezocht om bij het vertrek van de huidige scheper van Exloo in de herfst van dit jaar diens taak over te nemen. Rengers heeft toegestemd. Begrijpelijkerwijs toegestemd, want hij komt uit een oud schepersgeslacht en is tussen de schapenvachten grootgebracht. Het verhaal, dat Rengers van zijn leven kan vertellen, is hoogst boeiend.

### **‘Hij zit er altijd vol van.’**

Ik ben een geboren Exloër. Mijn vader was scheper. Vanaf m'n twaalfde jaar hielp ik hem met de schapen. In die tijd woonden we in Valtherveen, waar vader een eigen kudde had.

*Scheper Harm Rengers vertrekt met zijn kudde vanuit de schaapskooi. (Collectie R. Hoving)*



Bij de grote veenbranden (dat was in 1921) brandde ons huisje tot de grond toe af. De schapen bleven echter gespaard en we konden de kudde dus voortzetten in Valthe, waar we toen gingen wonen. Tot m'n twintigste jaar heb ik achter de schapen van vader gelopen. Toen ben ik er mee opgehouden. Ik kreeg werk op de boerderij, deed dat negen jaar lang, en kwam toen in dienst bij de gemeente als arbeider in de bossen.

Ik ben daar opgeklommen tot voorman. Dat ben ik nu nog. Maar in de tussentijd ben ik er acht maanden tussenuit geweest. Dat was in 1959. Toen kon ik de verleiding niet weerstaan om terug te keren in het schepersvak. Ik kon herder worden van de kudde van de stichting Goois natuurreserveaat. Die kans heb ik niet laten gaan. Met de vrouw ben ik toen verhuisd naar Laren. Negen maanden heb ik met de Gooise schapen over de hei gedooled. 't Was bijzonder boeiend en afwisselend. Je kreeg er een zee van toeristen op bezoek, die niet ophielden met vragen.

Eens heb ik zelfs Truus Koopmans op bezoek gehad. Ja, de zangeres. Samen

met haar ben ik toen op de foto gekomen. De plaat is later afgedrukt op het hoesje van een van haar grammofoonplaten: "Op de grote stille heide....." Rengers is echter niet in het Gooi gebleven. Toen men namelijk begon te knabbelen aan z'n vrije zondagen heeft hij prompt ontslag genomen. "Als ze me 's zondags vrij hadden gelaten, had ik er nu nog gezeten. Want 't was prachtig werk."

"Ja," beaamt vrouw Rengers: "D'r kwam enorm veel volk op de schapen af. 's Avonds ging m'n man altijd in optocht naar huis."

Weer terug in Exloo in zijn oude betrekking kreeg Rengers echter opnieuw een kans om terug te keren tot zijn oude liefde. Dat was, toen de burgemeester hem aanbood de opvolger te worden van de huidige scheper van Exloo, Steenbergen. Opnieuw liet de man met het schepersbloed zich overhalen. Wanneer er nu maar genoeg geld op tafel komt, zal hij in de herfst opnieuw achter de schapen lopen. En met genoeg, want, zo zegt zijn vrouw, sprekende over de kudde: "Hij zit er altijd vol van."

*Harm Rengers tijdens de overdracht te midden van de dan gemeentelijke kudde.  
(Gemeentearchief Borger-Odoorn)*

